

Eitje is een kunst! Dus Vrolijk Pasen.

Bij ons thuis altijd een blijde en vrolijke traditie die nooit verveelt: eieren schilderen voor Pasen! Je kan witte maar zeker ook bruine eieren gebruiken. Je kan ze hard koken als je dat lekker vindt of uitblazen en er een ommeletje van bakken (hoe je een eitje uitblaast zie je heel goed in filmpjes op youtube).



Verder heb je nog nodig: dunne penselen, verf (acryl of waterverf), maar viltstiften, potoden of krijtjes kan ook. Het is zelfs leuk om de verschillende materialen door elkaar te gebruiken. Vergeet vooral niet om een paar paaseitjes voor jezelf in een schaalte klaar te zetten want dat hoort erbij, beetje snoepen...



Als je het leuk vindt kan je naar patronen en dessins in boeken kijken. Als je geen boeken hebt kan je op internet kijken. Als je het woord 'patroon' googelt popt er al van alles op. Waar bestaat een patroon uit, hoe is het opgebouwd? Je kan ook eens kijken naar werk van kunstenaar Escher, de ontwerper William Morris, of pop-art kunstenaar Keith Haring.



Maar als je er op gaat letten heb je ongemerkt ook van alles in huis waar patronen op staan, zelfs een eenvoudig servetje of een rol inpakpapier, servies, kleding etc. En nu we toch thuis moeten blijven is het best grappig om je huis en je spullen eens met een andere blik te bekijken.



Je kan het patroon eerst met potlood op het ei tekenen als je dat fijn vindt. Hoeft niet maar mag. Je kan een bestaand patroon maken maar ik zou vooral van de gelegenheid gebruik maken om een eigen patroon te ontwerpen. Maar een vrije vorm mag ook.



Na de opzet in potlood kan je met verf, stift of krijt of een mix ervan, het ei in gaan kleuren.



Dit is een voorbeeld uit de losse pols.
Alles kan, doe wat bij je past of ga out of the box en probeer iets nieuws. Niet blij met je ei? Dan pak je er weer een nieuwe bij.



Een patroon is decoratief maar figuratief kan natuurlijk ook.
Een landschap of tafereel, portret, of iets met letters, ook leuk.



Wij zijn helemaal los
gegaan thuis!
Maak me blij en
stuur me jouw ei!
Alle goeds
en gezondheid
voor jullie,
heb fijne
paasdagen.



Liefs, Natasha Meijer.